

De val

516 woorden

Beste Adriaan en Beste Berend,

Hartelijke dank voor deze bijzondere uitnodiging
Voor mij is het een hele eer... dit kunstwerk te mogen in ontvangst nemen.

Het is wonderlijk. Want we hebben elkaar nooit eerder gesproken
Vandaag toch deze ontmoeting door een ongelukkig toe-val

Ik sta versteld, eerlijk gezegd. Maar. Dan wel weer. Terecht.
Denk ik dan. Is mijn werk niet gewijd aan ...de val?

De val van de mens. De mens die valt. Is gevallen.
Van zijn voetstuk of op het ijs uitgeleden

Wiens verstand is gebroken, zijn rede breed uitgesmeerd
En nog enkel rochelt in zever of ratelt in waan zinnen

Stukken, ...brokken, ...hopen vlees in bloederige strepen
flarden gemoed, resten geheugen, snippers bewustzijn

Ach, het wordt maar al te vaak vergeten
Hoezeer wij een theater van de eenheid spelen

Het hangt ternauwernood aan elkaar
ziel en zaligheid, lijf en leden, ...de mens

een schroothoop verlangens en vergissingen
slechts door illusies, knoken en water gebonden

Het deert mij niet. Ik heb ze het liefst gebroken
Beschadigd door het leven en hun overmoed

Of de ander, is het niet altijd de ander..
Die mij ten gronde richt, in het slijk doet wroeten

Mij **laat** vallen voor zichzelf of nog weer een ander
zonder wie ik helaas weinig heb te betekenen

Ik prijs hen allemaal, de hel, de duivelse anderen
Het ijs, de losliggende trottoir stenen, een wankel krukje

Om hun naarstig ondankbare werk
Ons allen onvoorzien te doen kantelen

De mens te laten vallen, strompelen, zijn tanden te breken
en gescheurd lichaam in aarde te delven

Gebroken en geheeld, door draden geknoopt
zijn ze voor mij veel meer waard. De mensen

Er sijpelt altijd een ziel door hun wonden
Van waarachtig onbevroede woorden

Schuld, schaamte, woede en wraak
Hoop, pijn, dank, en trots van t' amper overleven

Ik heb weinig met een volkomen mens
Een voltooid leven, geef mij de teloorgang

Laat ze voor mij part maar vallen, allemaal
Kruipen op de grond en moeizaam weer op staan

Maar het vallen valt ons zwaar. Tegenwoordig.
Dienen we niet altijd recht op te blijven

In alle omstandigheden. Wordt ons geleerd te weerstaan.
Aan de uitdaging en mislukkingen van het leven

Toch zijn zij die nog recht staan al eerder gevallen
Zonder te weten kreunen ze over een ver verleden

Zijn ze hoogmoedig hun tekorten vergeten
Die hen juist maakt tot wie ze zijn, mensen

Zo nu ook weer brengt de val ons bij elkaar
Verenigd rond een gebrek dat we tevergeefs ontlopen

Vandaar mijn heimelijke blijdschap over deze val
Hoe ze door de kunst werd gebroken

Die deze val liet (be)vallen tot ze brak
in 99 stukken aan woorden genaaid in beelden

Kijk wat ze weer teweeg heeft gebracht.
De val; pijn, lust, ongeluk en leven

Oh, mijn lief, mijn zwaartekracht
Mijn compagnon van de dood voor het leven

Zonder jou had ik de schrijver nooit gesproken
Noch de kunstenaar die hem in bindgaren strikt

Nu zal ik voor eeuwig zoete herinneringen bewaren
Aan zijn val, de morfine, zijn zinne-beelden

en de vissen onder het ijs die al fluisterend
broeden op de volgende..